

Beste

Binnenkort wordt je 18 jaar, en mag je jezelf een volwassene noemen.

Terugkijkend op je jeugd kan ik zeggen dat we het niet altijd even makkelijk hebben gehad, en dan met name de laatste paar jaar. Als klein kind was je altijd al erg druk en moeilijk in de hand te houden, het was dus niet altijd even makkelijk om met je om te gaan. De diagnose ADHD maakte al snel een en ander duidelijk, hierna volgde een lange rit van allerlei soorten hulpverlening en instanties, zoals het Riagg, de , RT op school, diverse cursussen, het , jeugdzorg, politie en uiteindelijk zelfs een tijdelijke uithuisplaatsing en OTS. Ook nu nog zitten we midden in de hulpverlening, 3 dagen per week is er MST. We hebben dus bepaald niet stilgezeten. Maar binnenkort stopt dat allemaal en zullen we samen verder moeten.

Door alle toestanden van de laatste jaren zijn we helaas op een wat negatieve manier tegenover elkaar komen te staan, en dat is jammer. Hoe je het ook wend of keert, jij bent mijn zoon, ik ben jouw moeder.... en ik hou heel veel van je, ook al gaat het niet altijd even makkelijk en zijn er momenten dat we elkaar even niet kunnen luchten of zien. Ik hoop wel dat je dat altijd onthoudt, dat die momenten ook slechts dat zijn... momenten. Gelukkig hebben we de laatste maanden wel een en ander bereikt met de MST en lopen dingen weer wat beter, ik hoop ook echt dat we dat zo kunnen houden en het nog beter maken samen. Samen komen we er vast wel uit. Gelukkig zijn er ook genoeg momenten dat het wel leuk en gezellig is, dus laten we ons daar maar op concentreren, en die nog uitbreiden.

Bijna 18 dus.... Een mooie leeftijd waarop je meer rechten krijgt, je mag op plaatsen komen waar je eerst nog niet mocht, en je mag dingen kopen die je eerst nog niet mocht, je mag zelfstandig wonen en stemmen natuurlijk. Maar ja, het leven bestaat niet alleen uit rechten en lol maken, maar ook uit plichten en verantwoordelijkheden. Een van die plichten is bij voorbeeld het hebben van een eigen zorgverzekering. En die moet dus ook betaald worden, dus je moet niet alleen gaan zorgen dat je een verzekering hebt, maar ook zorgen dat je een vast inkomen hebt om de rekening te kunnen betalen.

Zoals je weet heb ik al eerder gezegd dat je gerust bij mij mag blijven wonen, maar dat ik wel vind dat je dan toch aan bepaalde punten zal moeten voldoen. Zodra je 18 bent staat het je natuurlijk vrij om te besluiten je hier niet aan te houden, maar je moet wel begrijpen dat IK in dat geval ook de vrijheid heb om te besluiten je niet langer in huis te willen hebben. Natuurlijk hoop ik dat het niet zo ver komt en dat je gewoon nog een tijdje thuis kunt blijven wonen zodat je je schulden kan afbetalen en wat kan sparen voordat je op jezelf gaat wonen.

Voor alle duidelijkheid zal ik hier nog eens de dingen opnoemen die ik belangrijk vind:

- Je houdt je aan de huisregels, die zijn je bekend. Voor de zekerheid hangen ze ook op de koelkast. Daarin staat b.v dat je kamer opgeruimd moet zijn, je was in de wasmand hoort te gooien, dat je ruimtes die je hebt gebruikt netjes achterlaat, op tijd naar school gaan, het even laat weten als je niet of later thuiskomt etc.

- Je let op je taalgebruik, zowel richting mij als je zusje. Schelden etc. is niet toegestaan. De afspraken zoals die zijn gemaakt in het anti-ruzie plan blijven van kracht.
- Er wordt niet gestolen van mij of je zusje, op geen enkele wijze. Daar hoort dus geld en spullen bij, maar b.v ook het inleveren van lege flessen. Ook al zijn het er maar een paar, ik zie het als stelen.
- Je blijft uit de slaapkamers van zowel mij als je zusje. Als je iets van ons wil gebruiken, dan kun je erom vragen. Is het antwoord nee? Dan blijf je er dus ook af.
- Je gaat naar school, of je werkt. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. In beide gevallen heb je een dus een dagbesteding EN een vast inkomen, n.l een studiefinanciering en/of loon. De studiefinanciering zul je wel aan moeten vragen.
- Je gaat er zelf voor zorgen dat je op tijd op school en/of werk aankomt. Dat betekent dus dat je je wekker zult moeten zetten. Ik wil je ook best nog 1 of 2 keer roepen, maar ik ga niet meer zoals nu vaak het geval is een uur lang je iedere 5 tot 10 minuten roepen.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van je rekeningen, zoals de zorgverzekering en de betalingsregeling van je schulden. Ook verwacht ik dat je, nadat je boetes en schulden zijn afbetaald, je de schuld aan mij terugbetaald. Die is inmiddels opgelopen tot ruim 1200 euro.... Ook de aanschaf van dingen die je hebben wil, zoals sigaretten etc. maar ook kleding en schoenen horen voortaan bij je eigen verantwoordelijkheid.
- Afhankelijk van je inkomen ga je meebetalen in de kosten voor kost en inwoning. Dit zullen we in overleg met elkaar regelen. De reden dat je mee moet gaan betalen is omdat ik geen kinderbijslag meer zal ontvangen voor jou, en ook het kindgebonden budget van de belasting zal wegvallen. Daarnaast is het zo dat jouw inkomen gaat meewegen als gezinsinkomen voor b.v de aanvraag van huursubsidie etc. waardoor ik ook daar minder van zal ontvangen. Al met al zal mijn inkomen flink dalen terwijl de kosten voor b.v gas, water, elektra, verzorging en voeding waar jij ook gebruik van maakt wel gewoon doorgaan.

Ik weet dat je het niet met alles eens bent, of het zelfs onzin vind, en dat mag ook best, maar ik verwacht wel van je dat je je hier toch aan houdt zolang je in mijn huis woont. Wat je doet als je eenmaal op jezelf woont is je eigen zaak... maar tot die tijd zul je je toch aan moeten passen.

Om te zien of dit goed verloopt zal ik het gedragsplan, en de bijbehorende aftekenlijsten, in stand houden. Dat betekent dat je voorlopig dus nog steeds de beloningen, maar ook de straffen kunt verdienen die we daarbij hebben afgesproken. Natuurlijk verwacht ik geen perfectie, en ik snap best dat het een keer mis kan gaan.... Wat ik WEL verwacht, is dat de + op de lijst gaat overheersen en niet de 0. Als dat niet het geval is, zal ik je helaas moeten verzoeken toch een andere woonruimte te vinden. Nogmaals, ik hoop dat het niet zover komt en dat we gewoon op een normale wijze met elkaar kunnen samen leven. En natuurlijk dat we het gezellig maken ☺

Veel liefs,
Je moeder